

Storslaget äventyr på Island



Fårinsamlingar på Island sker i september månad. I år, fick vi, några turister från Sverige vara med och driva får från bergslutningarna ner till dalen.

Vi bodde nära Borgranes, på gården Oddstadir. Det är här äventyret börjar.

Först dagen fick vi samla de får som gick närmast gården, kanske bara en mil bort. Vi blev indelade i 3 grupper. Några av oss var nere i dalen vid floden, några på toppen samt några halvvägs upp. Nu gällde det att hålla koll på varandra, få med sig får, samt ej heller rida framför får. Denna dag



drev vi ner ca 800 får till fällan på gården. Här ska alla fåren skiljas ut ett och ett. De är märkta, med varje bondes speciella öronmärkning, sen generationer tillbaka, samt ett nummer.

Nästa dag skulle hästarna ridas 3 mil bort. Vi kom iväg i skymningen. Det regnade och blåste ca 12 m/s. Men det gjorde ju inget. Längs vägen stod grupper med glada bönder och fina hästar. De flesta hade även handhäst med sig. På denna 3 milafärd är det obligatoriskt att ha med sig en fickplunta, alla bjuder alla och så sjunger man en liten sång.

När vi kom fram efter ett antal ”hutt-raster” i glada och nya vänners lag var det mörkt. Men vi såg i alla fall fällan där vi skulle lämna hästarna och det lilla hus där vissa glada bönder och deras hundar tydligen skulle sova över.

Oj, har sovit i 4 timmar. Nu är klockan 4.30 då är det dax för frukost, och den stora fårinsamlingsdagen kan börja.

Väderydarna är med oss, solen skiner, vilket vi var oerhört tacksamma för, då det visade sig att vi skulle rida 11 (elva) timmar denna dag.

Nu åker vi buss till vår hästflock, där vi blir tilldelade hästar och de som vill får även en handhäst.

Vi är uppe på ca 400 m.ö.h. Magnifik utsikt, vilka vidder, hissnande, klart och fint väder. Men vilken terräng, man blev mäktat imponerad av hästarna. De gick mellan stenblock, hoppade över diken och vattendrag, gick uppför och nerför stup hur lätt som helst. Hur många mil vi red denna dag vet jag ej, men av gårdens vallhund Bóla, blev man om möjligt ännu mer imponerad. Hon vallade hela dagen, sprang



den, med ca 4.000 får framför oss (det var ett väldigt bäående).

Stolta, lyckliga, trötta och hungriga vändade "heitur pottur" och middag. Här på gården Oddstadir får man alltid jättegöd och lyxig mat, t.ex. dagsfärsk fisk, mustig soppa eller lamm.

Jaha, nu – nästa morgon – ska alla dessa 4.000 får skiljas ut. Vet inte hur många familjer som är här för att hämta hem sina får. Det är folkfest, barnen är lediga från skolan och alla är här för att hjälpa till med fåravskiljningen.

Dagen till ära regnar det. Det är väldigt lerigt och geggigt med ca 100 barn i galon, 100 regnklädda vuxna, 4.000 jätteblöta får samt ett TV-team från Islands nyheter. Även vi turister blev intervjuade, ett förmodligen pittoreskt inslag.

Det bjuds på kaffe, hembakat och smörgås med hangikött (torkat lamm) och körstas förstås.

Gråt och tandagnisslan. Nu ska vi redan åka hem till Sverige tydligen. Bussen för oss åter till Reykjavik, men nu över Tingvalla. Här möts Amerikanska och Europas jordskorpeplattor. Man ser det i form av en ravinspricka.

Även regnbågen börjar visst här – vilket sken, kändes som man var mitt i... Det är väl då man får önska sig något eller? som t.ex. att snart får komma tillbaka till Islandshästarnas land



säkert dubbelt så långt som vi red. Bara att se henne kommunicera med sin husse på flera hundra meters avstånd var otroligt.

Efter ca 11 timmar närmade vi oss går-